

T R E
KINDER

N D R

E D E
2023

1

Zo willen wij meetellen

Intro

De toekomst bestaat niet. En toch ook wel. Want hij leeft in onze gedachten. Hij leeft als we nadenken over de leuke dingen die we gaan doen. Of over minder leuke dingen waar we ons druk over maken. De toekomst kunnen we dus zelf maken, met onze gedachten. Wil je een mooie toekomst? Denk dan aan mooie dingen.

Wij zijn jong en wij zijn de toekomst. Dat zeggen jullie vaak. Maar jullie bepalen de toekomst voor ons, de kinderen. Liever doen we zelf mee met het maken van de toekomst.

Daarom vinden wij het heel goed dat we de KinderTrendrede hebben. Wij vinden dat onze mening altijd moet meetellen. Wij hebben een eerlijke stem en maken de dingen makkelijk.

Wij zijn de WijkminiSters van Breda. Voor deze KinderTrendrede zijn wij gevraagd om te kijken naar de toekomst van onze wijken. In de wijken groeien wij op. We zijn er de hele tijd. We gaan ernaar school en spelen er. Daarom zien wij goed wat de wijken nodig hebben en wat er beter kan.

Deel I. In onze wijken willen we ons veilig voelen in het verkeer.

Als wij in het verkeer zijn, dan moeten we goed opletten. Er gebeurt heel veel tegelijk. Er zijn regels, stoplichten en borden die ons helpen om naar school te gaan, of naar een veldje. Toch voelen wij ons niet veilig als we in het verkeer zijn. Dat komt door allerlei dingen.

Er zijn straten in onze wijken waar auto's gewoon tegen de richting in rijden. Of er scheuren scooters voorbij op de stoep. Auto's rijden te hard, vaak wel twintig of dertig kilometer harder. Dat is eng, want het ene moment lijkt het alsof we kunnen oversteken, maar het volgende moment is er ineens een auto. Op de Tilburgse weg kunnen we bijna helemaal niet oversteken. Alle auto's rijden daar hard en er is nergens een zebrapad. Maar wij wonen daar en we willen veilig naar de andere kant van de weg kunnen.

Neem geen lachgas als je ook nog achter het stuur gaat zitten.

– team KinderTrendrede Breda 2023



Het lijkt wel of niemand op elkaar let. We zien soms een graf langs de weg, dan is er iemand aangereden. We hebben meer geduld nodig in het verkeer. Houd een beetje rekening met elkaar. En neem geen lachgas als je ook nog achter het stuur gaat zitten. Maak de wijken ook veiliger met meer drempels en zebrapaden in de straten. En haal de heggen weg op plekken waar we moeten oversteken. Want zo kunnen we toch niet zien wat eraan komt?

2

Zo voelen wij ons goed in onze wijken

Deel II. In onze wijken willen we dat jullie goed nadenken over de inrichting. Ook in de nieuwe wijken die nog gebouwd gaan worden.

Er wordt veel gebouwd in Breda. Er worden veel huizen gemaakt en de stad krijgt een nieuwe inrichting. Wij willen hier ook wat over zeggen. We zien namelijk dat veel leuke dingen verdwijnen in de wijken die belangrijk zijn om ons goed te voelen. Als je Crossjumps weghaalt, omdat daar huizen moeten komen, breng het dan terug op een andere plek. Wel in de wijk graag!

Ook zien we bij ons in de wijken heel veel open plekken en daar heb je niks, ook geen speeltuinen. De speeltuinen die er zijn, die zijn vaak oud.

We zien dat veel leuke dingen verdwijnen in de wijken die belangrijk zijn om ons goed te voelen

– team KinderTrendrede Breda 2023

Denk dus goed na hoe je de stad gaat bouwen! Haal de toffe activiteiten niet weg. En gebruik de lege plekken niet alleen voor huizen en flats. Gebruik ze ook voor speeltuinen, theater en toffe activiteiten. Jullie denken dat als er een theater of activiteiten in het centrum zijn, dat dat genoeg is. Maar wij komen daar vaak helemaal niet. Terwijl we het wel nodig hebben. Breng het dus óók naar onze wijken.

Deel III. In al onze wijken willen we een fruitbos.

Ken je de fruitbossen al? In sommige wijken hebben we die nu. We zijn daar heel blij mee! In de supermarkt is het fruit heel duur. Het is dus heel fijn als we buiten in de wijk ons eigen fruit kunnen plukken. En het is ook goed voor de natuur in onze wijken. Want er komen vlinders en bijen op af.



We hebben nog lang niet genoeg fruitbossen. We willen dat er genoeg fruit groeit voor iedereen in Breda. Appels en kersen en aardbeien. En waarom geen groenten? Wortels, pompoenen en aardappelen! Wij zouden dit heel graag in alle wijken willen. Genoeg fruit en groenten voor iedereen. Stel je voor als je aan het spelen bent, dat je dan gewoon een appel kunt plukken!

En maak je geen zorgen over wie de tuinen verzorgt. Wie komt plukken, moet ook wat terug doen. Water geven en het onkruid weghalen. We zetten er een bordje bij, dat je het goed moet verzorgen. We kunnen toch niet aan de burgemeester vragen om op de fiets langs alle tuinen te gaan?

Het veld in de speeltuin in Hoge Vucht staat vaak helemaal onder water. Kunnen we dat niet eens oplossen?

– team KinderTrendrede Breda 2023

3 Zo help je ons

Deel IV. In onze wijken willen wij goede speelplekken.

Als wij aan goede speelplekken denken, dan denken wij aan speelplekken die leuk zijn voor alle leeftijden. Ze zijn niet stuk en staan ook niet onder water. Toch zien wij veel speeltuinen die hartstikke saai zijn. Er zijn speeltuinen met alleen een wipwap en een heel klein klimrek. Je kunt maar een paar keer slingeren en dan ben je er al. Soms is er alleen een klimrek. Geen schommel en geen glijbaan. Niks. We gaan dan voetballen, maar dan hebben we weer geen duidelijke goaltjes. Dan tekenen we maar iets en met een beetje geluk staan er bomen die we als goal kunnen gebruiken.

Dan is er nog het probleem van de regen. Het veld in de speeltuin in de Loenhoutstraat staat vaak helemaal onder water. Het is een hele grote plas en in de winter bevriest die ook nog eens. We komen vaak thuis met natte schoenen en sokken. Kunnen we dat niet eens oplossen? Wel met echt gras graag. Kunstgras zien we niet zo zitten. Als we een sliding maken, halen we onze knieën open.

De speeltuin Epelenberg vinden wij een toffe speeltuin. Er is van alles te doen voor ons. Het is rookvrij en er staan veel vuilnisbakken. Er is zelfs een kooitje waar je de honden uit kunt laten. Kunnen jullie zo'n speeltuin in de andere wijken ook maken?



Deel V. In onze wijken willen wij echte hulp als we worden gepest.

In de KinderTrendrede hebben wij het al vaker gehad over pesten. Wij kennen nog steeds veel kinderen die worden gepest. Zomaar. Ze worden bedreigd of in elkaar geslagen, zonder een reden. Sommige kinderen durven niet alleen naar de speeltuin, en soms durven kinderen helemaal niet meer naar buiten. Van onze meester hoorden we dat er kinderen zijn die zo erg worden gepest dat ze niet meer willen leven.

Volwassenen bedenken veel om ons te helpen. Er zijn scholen waar camera's hangen. Of er is een pestjuf op school. Of jullie zeggen dat we het moeten negeren. Of er hangt een bord in de gang waarop staat dat je wordt geschorst als je pest.

Het is heel jammer om te zeggen, maar wat jullie doen, helpt niet. Als we het negeren, gaan de pesters gewoon door. De juffen of meesters schorsen nooit iemand. Naar de camerabeelden wordt nooit gekeken en de pestjuf gelooft ons vaak niet. Want de pester zegt gewoon dat hij het niet heeft gedaan. En dan krijgen wij alsnog de schuld, omdat het zogenaamd nep was.

*Wat volwassenen doen tegen het pesten helpt niet.
Grijp in, maar dan echt*

– team KinderTrendrede Breda 2023

Wij hebben iets anders nodig. Jullie moeten ingrijpen, maar dan echt. We willen dat jullie de pesters aanpakken en straf geven. Het liefst door iemand van handhaving, of een wijkagent. Niet zomaar een straf, maar een hele grote. Sluit de pester op, of laat hem drie uur met zijn gezicht naar de muur staan. In ieder geval iets waardoor hij echt stopt. Wel vinden we dat hij weer vrij mag als hij erover na heeft gedacht. Als hij écht snapt wat hij heeft gedaan. Het wordt in ieder geval tijd dat jullie echt ingrijpen.



Tot slot

Leuke wijken in Breda waar we veilig kunnen spelen en bewegen. Waar we vrienden hebben en ingrijpen als we worden gepest. Een Breda waar we durven zeggen hoe we ons voelen. En respect hebben voor elkaar. Want iedereen is anders en toch horen we allemaal bij elkaar. Zo zien wij, de WijkminiSTERS van Breda, de toekomst.

We doen het natuurlijk samen met jullie, de volwassenen. Want we snappen ook wel dat als je alleen naar kinderen luistert, dat er dan chaos komt. Dan spelen we midden op straat en gaan we nog maar één dag in de week naar school. We willen het dus samen doen, de toekomst maken. Kinderen en volwassenen, met elkaar. Dan verzinnen we de beste ideeën voor ons allemaal. Dan worden de wijken van Breda de mooiste van allemaal.



Advies aan de burgemeester en wethouder

1 Meer drempels en zebrapaden voor meer verkeersveiligheid in de wijken.

2 Haal de dingen waardoor wij ons goed voelen niet weg als je een wijk inricht.

3 Maak ruimte voor fruitbossen in alle wijken.

4 Weg met saaie, natte, kapotte speelplekken. Fix het!

5 Doe echt iets tegen pesten. Grijp in en straf de pesters.



KinderTrendrede Team

Brabantpark / Heusdenhout

Frederique Bouwmeester
Nida el Kaddouri
Lina Akdemir
Jazz-Lynn Sapulete
Sofie de Groot
Zoë van Oers
Siem en Mika van Spaendonck

Tuinzicht / Westerpark

Otto van den Beemt
Dolf van den Beemt

Heuvelkwartier

Levi Monsieurs
Brian Hoevenaar
Bas Knippels

Geeren Noord / Biesdonk / Hoge Vucht

Amira Fegrachi
Noor Fechrachi
Djulien van der Heijden
Adam Ezzarga
Maja Pelka
Berwin Bimana
Tess van der Plas

Princenhage

Alan Molinari Liopis

Team KinderTrendrede

Stefanie Vermeulen – PakhuisB/
UrbanLivingLab Breda
Lidia van Hooijdonk - Chatime
Nikki Pommer
Zina Burgers

Partners KinderTrendrede

Brabant Kennis
Gemeente Breda
Chatime
Breda University of
Applied Sciences
Gemeenteraad Breda
Electron
UrbanLivingLab Breda
YURR.studio

Extra dank aan

Cees Zwager van de Buurtsalon
Neeltje Scheepers
Dion Sillen
Joost Sanders
Sacha Bazan
Zeynep Serdaro
Hidde Maalderink



YURR.studio

